

Brief aan Jan van Anna 3 Jan 1942

Lieve Jan,

Ja ik zal de pen voor de tweede keer maar eens opnemen. Want je wit van je jongste zus toch ook nog wel eens wat weten. Nu daar ga ik dan eens echt voor zitten om mijn wederwaardigheden te schrijven. Nu met mijn gezondheid gaat het weer best. Hoewel ik enkele dagen ziek geweest ben.

Ik ben 15 Dec naar Zierikzee geweest bij de tandarts (die van jouw) en daar heb ik drie kiezen laten trekken. Ik was werkelijk nogal moedig heengegaan, maar het was me toch bitter tegengevallen. Je begrijpt wat hij al vroeg. Het is toch ook zoo'n één. En toen heb ik er een kou mee gevat, dat ik vrijdags naar bed moest.

Zaterdag er weer uit en naar de Jufr maar mis hoor. Zondags al weer naar bed tot Maandags. Veel last gehad van mijn keel. Maar nu weer piekfijn in orde. En nu maar wachten tot de volgende kiezen eruit zijn. Had beter toen met jouw mee kunnen gaan. Toe was het zomer.

O, ja voor ik wat anders begin moet ik je eerst de hartelijke groete doen van Feijter. Ik spreek hem wel eens in de Achterstraat. Verder de oude luitjes waar ik ben maken het ook nog best.

Zeg weet je wie nog erg ziek is geweest K. de Kater, maar ze gaat nu weer vooruit. Ook mevr van Beek is geopereerd, mijn heer zijn dikke zuster is er nu. Ze is juist op visite geweest want tante Mien was er ook. Eerste Kerstdag komt ze weer eens bij ons kijken. Ze is ook al magerder geworden. Vader is zoo juist even naar Meester. Je moet zoo wel eens weg.

Ja Jan, hoewel je ver van ons vandaan bent wensch ik je toch nog prettige Kerstdagen toe. Hoewel je deze dagen in eenzaamheid vertoefd, toch kan je nog een troost zoeken bij hem die helpen kan in nood. Zoo zijn ook mijn gedachten steeds bij die van jouw, ook op Nieuwe Jaarsdag. We zullen nu maar hopen dat jaar dat nu voor ons ligt ons de vreugde zal brengen in jouw thuiskomst.

O ja, je vroeg me in je laatste brief wat ik voor mijn Sint Nicolaas gekregen had. Nu een doos bonbons en die wordt geopend als jij thuis komt. Hoe vind je dat nu? Pie zegt heb je nog al meer te schrijven, maar ik zal het er nu maar bij laten en de rest voor haar overlaten.

Ik moet je een ding schrijven dat bij oom Daan aan de Kloosterweg nog al druk bezoek geweest is. Nu Jan, nog een gelukkig Nieuwjaar hoor. En draag je leed maar moedig en wensch ik je het allerbeste hoor.

Een kus van je zus Anna

